

De Enige Schuilplaats

Ds. J.S. van der Net

52 meditaties voor het gehele jaar.

ISBN nummer 9. 789. 033. 127. 984

De prijs is € 14,90.

Wat kunnen er vragen in het hart leven! Hoe krijg ik vrede met God? Waar vind ik rust voor mijn ziel? Deze meditatiebundel geeft raad voor rusteloze zielen en waarschuwing tegen een valse gerustheid. Gods Woord kent maar één grond van zaligheid: de Heere Jezus Christus. Hij is voor zondaren de enige Schuilplaats in het gericht van God. Dat is het centrale thema in deze korte, eenvoudige meditaties. In deze bundel is rekening gehouden met het kerkelijk jaar. Bijzonder geschikt om wekelijks te lezen, zowel persoonlijk, huiselijk, maar ook bij een weekopening en –sluiting, of voor het lezen voor de kerktelefoon.

De auteur van deze bundel is ds. J.S. van der Net (1941), emeritus predikant in de Gereformeerde Gemeenten. Deze uitgave is verschenen ter gelegenheid van zijn veertigjarig ambtsjubileum. Ds. Van der Net diende achtereenvolgens de gemeenten van Utrecht, Hendrik-Ido-Ambacht, Dordrecht, Apeldoorn en Houten. Deze laatste gemeente diende hij tot aan zijn emeritaat op 1 mei 2012.

De inhoud van de titel van deze meditatiebundel stond ds. Van der Net steeds voor ogen als hij Gods Woord bediende. Voor zondaren is de Heere Jezus de Enige Schuilplaats in het gericht van God.

Veertig jaar geleden deed ds. Van der Net intrede met de volgende tekst uit *Handelingen 10 vers 42 en 43*: *'En heeft ons geboden den volke te prediken en te betuigen, dat Hij is Degene Die van God verordineerd is tot een Rechter van levenden en doden. Dezen geven getuigenis al de profeten, dat een iegelijk die in Hem gelooft, vergeving der zonden ontvangen zal door Zijn Naam.'*

Een selectie uit de thema's, die in de meditaties voor komen: *een indringende vraag, de enige vast Schuilplaats, ga met ons, Jezus alleen, het leven is mij Christus, het bedroeven van de Heilige Geest, wie hebt u op het oog? De regenboog rondom de troon, overgave, te laat! Wij weten, de Heere is heil en het schrift op de muur.*

De meditatie op oudejaarsdag eindigt ds. Van der Net als volgt:

... Aan de ene kant van de weegschaal legt God alles van uw zondig leven, en aan de andere kant legt Hij de weegstenen van Zijn eer, deugden, heiligheid en Zijn heilige wet. Alles wat wij proberen aan te brengen om nog wat gewicht in de schaal te brengen, helpt niet. Die weegschaal slaat hopeloos door. Toch is er op oudejaarsdag deze goede boodschap: waar wij nooit gewicht kunnen aanbrengen in Gods weegschaal, heeft God Zelf voor een gewicht

*gezorgd. Dat gewicht is het Kind in de kribbe, de Heere Jezus Christus. Heere, waar dan heen?
Tot U alleen!*

Van harte aanbevolen!